



Ik ga eens wat vertellen, over maten

Toen ik in pensioen ging heb ik mij een karretje gekocht, een aanhangwagentje, ook omdat ik dacht, ik zal dan wel veel maten hebben. Maar zo werkt dat natuurlijk niet.

En in feite, ik heb maten genoeg. Je mag er niet te veel hebben want je moet er ook zorg voor dragen. En uw maten, zij zorgen voor u, ze planten boompjes in de tuin van u leven.

Bijvoorbeeld. Het is dank zij maten da ik de dalai lama gezien heb, in levende lijve, 4 maal. Ik en mijn vrouw, we hebben veel gereisd en er was een koppel dat we veelvuldig zagen en die zeiden: " ik zou wel graag eens de dalai lama zien". En ik zei "Ik zal hem u tonen. "

Ik heb zo tegen een andere maat gezegd: "De Himalaya , ik zal hem u tonen. Ga maar eens naar YOUTBE en google dat filmpje "The most dangerous roads of the world". Op dat soort wegen hebben wij gereden.

Het grapje van "All these animals are dangerous" kent u wel, anders moet je het een keer aan een maat vragen.

Ge moet wel opletten as je maten meepakt op reis, ze komen dan wel erg dicht op uw schoot zitten.

We zijn dus met dat koppel samen naar India gereisd, ik als gids, naar Daramsala, waar de dalai lama asiel heeft, om hem te verstoppen voor de chinezen; en we hadden geluk, hij was daar. Want je weet dat nooit op voorhand. Vier dagen achtereen kwam hij 's avonds na zijn preek uit zijn Vaticaan, kwam goeiendag zeggen tegen de nieuw aangekomen gevluchte Tibetanen en ging dan zijn huis binnen, dat was juist aan den overkant; en eerst zwaaien, ook naar ons, de dalai lama live.

En wij zijn dan ook naar Amritsar geweest, de gouden tempel van de sikhs. Erg vriendelijke mensen, mee hun tulbanden. Ze vroegen "Where are you from?" en als we "Belgium" zeiden antwoordden zij "O Yes, Belgium, Sint Truden" niet Antwerpen; fruitplukkers denk ik.

Maten....

De muzikanten van de Straatschenders. De helft is familie, maar het zijn tegelijk mijn maten, en de ander helft zijn maten, maar in feite ook familie.

Mag je dat zo zeggen, dat maten gekozen familie is, gij hebt hen gekozen en zij hebben u gekozen, als familie.

En voor dat ik u laat luisteren naar de muziek van mij en mijn maten, een gezegde van Guido Gezwelle , gepubliceerd in de Gazette van de Gensche sossieteit:

"Van maten die nooit eens iets geven , daar krijg ik iets van."

En nu een toepasselijk liedje van de Straatschenders, Tuupe(= samen), op muziek van Tomash Noel.

Tuupe (= samen)

Muziek Thomas Noël

Zie een meetje met een boodschappe gemaakt van veersleten tapijt
Kijk een held in een pijama
Een agent met jeuk in zijn kruis
Een moeder zonder kinderen in huis
Een tsjiejpmuile maakt zich kwaad
Een twijfelaar wordt advocaat

Zet ze maar allemaal tuupe
Tuupe gaat altijd vooruit
Zelfs zonder van voren te lopen
Tuupe dat gaat goed vooruit

Een drupke, een emmer, een stroom
Een zaadje, een takje een boom
Een fa, en 't liedje begint
Een zuchtje, en kijk, daar is de wind
Het moet geen lawine zijn
De force zit ook in het klein

Maar 't is geestiger allemaal tuupe
Tuupe gaat altijd vooruit
Zelfs zonder van voren te lopen

Tuupe dat gaat goed vooruit

Een draadje dat is genoeg
Ge trekt er ne brei mee uit
Eén draadje is genoeg
Zie, al de lichten vallen uit
Maar 't vraagt wel wreed veel draad
Eer dat g' er met een koorde staat

We zijn sterker allemaal tuupe
Tuupe gaat altijd vooruit
Zelfs zonder van voren te lopen
Tuupe dat gaat goed vooruit